

Næstved Tidende.

Sydsjællands Folkeblad.

Nr. 221.

Fredag Aften den 22. September.

1922.

Næstved Tidende (1919-2005)

Sydsjællands Folkeblad

Fredag Aften den 22. September 1922

Nybyggerne paa Lindersvold.

—o—
Det har været interessant at færdes paa Vejen forbi Lindersvold i Sommerens Løb og dér været Vidne til det Liv, der har været med Startningen af de 39 ny Hjem, som nu er rejst dér.

Det er 39 ny Statsejendomme, der er rejst paa Lindersvolds Jorder, med omkring 10 Tdr. Ld. til hver. De er ikke lige store, idet den Del af Ejendommene, hvortil hører Eng, er lidt større end de, hvortil der hører Agerjord. Desuden er der en 6 á 7 Husmænd, hvis Ejendomme grænser op til Lindersvold, som fik Tillægsjord.

Nybyggerne paa Lindersvold.

Det har været interessant at færdes paa Vejen forbi Lindersvold i Sommerens Løb og dér været Vidne til det Liv, der har været med Startningen af de 39 ny Hjem, som nu er rejst dér.

Det er 39 ny Statsejendomme, der er rejst paa Lindersvolds Jorder, med omkring 10 Tdr. Ld. til hver. De er ikke lige store, idet den Del af Ejendommene, hvortil hører Eng, er lidt større end de, hvortil der hører Agerjord. Desuden er der en 6 á 7 Husmænd, hvis Ejendomme grænser op til Lindersvold, som fik Tillægsjord.



Det var omkring ved 1. April, at de 39 Statshusmænd fik, om vi saa maa sige, Ejendomsretten over deres Jordstykke og begyndte at forberede Jorden til Saaningen. Jorden var selvfølgelig ikke lige god at gaa til alle Steder; men det er alt sammen 1. Kl.s Agerjord, og den har tidligere været drevet godt.

Med Bygningerne trak det ud, fordi det tog saa lang Tid, inden Byggeplanerne kunde blive godkendte, saa der gik et Stykke Tid hen paa Sommeren, inden Opførelsen af Ejendommene kunde begynde, men lidt efter lidt rejste den ene Bygning sig efter den anden, og nu, da alle 39 Husmandshjem staar forsaavidt færdige, har det givet Landskabet et helt forandret Præg. Men som sagt, helt færdigt er det ikke ret mange Steder, og adskillige har meget tilbage at ordne, inden det kan siges at være fuldført Arbejde.

Den vaade Sommer har jo ganske naturlig sinket Byggearbejdet meget. Uheldigt var det selvfølgelig, at alt ikke var færdigt til Høsten, selv om der ikke er bygget saa stort, at ret meget af Høsten kan sættes i Hus.

Imidlertid betragtes Bygningerne jo nu for saa vidt færdige, for Torsdag var Arkitekten og Formanden for Amtskommissionen, Jens Nielsen, Stensved, derude for at besigtige dem.

Det var omkring ved 1. April, at de 39 Statshusmænd fik, om vi saa maa sige, Ejendomsretten over deres Jordstykke og begyndte at forberede Jorden til Saaningen. Jorden var selvfølgelig ikke lige god at gaa til alle Steder; men det er alt sammen 1. Kl.s Agerjord, og den har tidligere været drevet godt.

Med Bygningerne trak det ud, fordi det tog saa lang Tid, inden Byggeplanerne kunde blive godkendte, saa der gik et Stykke Tid hen paa Sommeren, inden Opførelsen af Ejendommene kunde begynde, men lidt efter lidt rejste den ene Bygning sig efter den anden og nu, da alle 39 Husmandshjem staar forsaavidt færdige, har det givet Landskabet et helt forandret Præg. Men som sagt, helt færdigt er det ikke ret mange Steder, og adskillige har meget tilbage at ordne, inden det kan siges at være fuldført Arbejde.

Den vaade Sommer har jo ganske naturlig sinket Byggearbejdet meget. Uheldigt var det selvfølgelig, at alt ikke var færdigt til Høsten, selv om der ikke er bygget saa stort, at ret meget af Høsten kan sættes i Hus.

Imidlertid betragtes Bygningerne jo nu for saa vidt færdige, for Torsdag var Arkitekten og Formanden for Amtskommissionen, Jens Nielsen, Stensved, derude for at besigtige dem.



Og dermed skulde de 39 Husmandsbrug saa være i Orden. Men det er, som man kan tænke sig, lettere sagt end gjort. For det første har det jo været en rent ud fortvivlet Sommer med al den Regn, der ikke alene forhalede og besværliggjorde Byggeriet, men ogsaa paa mange Maader lagde Hindringer i Vejen for selve Jordens Pasning og forskelligartede Ordning for en Nybegynder.

Og for Engene har den megen Regn været ødelæggende. De har, siden Regnperioden indtraadte, for Størstedelen staaet under Vand, saa der ikke var Tale om at bjerge Høet eller have Kreaturer græssende dér. Og det har jo været et stort Tab for de ny Brugere.

Gennemgaaende har ellers Høsten været god derovre, og der er til Dels indhøstet.

En Del af Brugerne har slaaet sig sammen om et Tærskværk og Motor for nu at faa tærsket Sæden, som der, som bemærket, ikke er Plads til i Bygningerne, men er sat i Stakke.

Det er jo, som enhver kan sige sig selv, ikke let for disse ny Husmænd med en beskeden Kapital at komme i Gang. En Del af dem har dog faaet gode Besætninger; men flere af dem, paa hvis Parcel der ikke var Græs-jord, har endnu ikke faaet Besætninger anskaffet.

Og dermed skulde de 39 Husmandsbrug saa være i Orden. Men det er, som man kan tænke sig, lettere sagt end gjort. For det første har det jo været en rent ud fortvivlet Sommer med al den Regn, der ikke alene forhalede og besværliggjorde Byggeriet, men ogsaa paa mange Maader lagde Hindringer i Vejen for selve Jordens Pasning og forskelligartede Ordning for en Nybegynder.

Og for Engene har den megen Regn været ødelæggende. De har, siden Regnperioden indtraadte, for Størstedelen staaet under Vand, saa der ikke var Tale om at bjerge Høet eller have Kreaturer græssende dér. Og det har jo været et stort Tab for de ny Brugere.

Gennemgaaende har ellers Høsten været god derovre, og der er til Dels indhøstet.

En Del af Brugerne har slaaet sig sammen om et Tærskværk og Motor for nu at faa tærsket Sæden, som der, som bemærket, ikke er Plads til i Bygningerne, men er sat i Stakke.

Det er jo, som enhver kan sige sig selv, ikke let for disse ny Husmænd med en beskeden Kapital at komme i Gang. En Del af dem har dog faaet gode Besætninger; men flere af dem, paa hvis Parcel der ikke var Græs-jord, har endnu ikke faaet Besætninger anskaffet.



Veje skal de ogsaa have, som de strengt taget selv skulde skaffe dem; men efter hvad vi hører, har Sogneraadet i et Møde Onsdag Aften tilbudt de Nybyggere ud mod Fjorden, som skal have Vej ind fra Mosebølle over Egemose, at tilskyde 7000 Kr. til Anlæg af Vejen derude; de skulde saa selv planere Vejene og gøre Kørelsarbejdet, saa det kommer de vel nok over. Men der kan være saa meget andet, som det vil komme til at knibe med at overvinde. Det er imidlertid at haabe, at det maa lykkes dem at komme vel over alle Begyndelsesvanskelighederne. Det er en Række dejlige Smaahjem, der her er opført og som helst skulde blive til Lykke og Gavn ikke alene for de 2 — Mand og Hustru —, som begynder dér, men ogsaa for de Børn, som vokser op i disse Hjem. —n.

Veje skal de ogsaa have, som de strengt taget selv skulde skaffe dem; men efter hvad vi hører, har Sogneraadet i et Møde Onsdag Aften tilbudt de Nybyggere ud mod Fjorden, som skal have Vej ind fra Mosebølle over Egemose, at tilskyde 7000 Kr. til Anlæg af Vejen derude; de skulde saa selv planere Vejene og gøre Kørelsarbejdet, saa det kommer de vel nok over. Men der kan være saa meget andet, som det vil komme til at knibe med at overvinde. Det er imidlertid at haabe, at det maa lykkes dem at komme vel over alle Begyndelsesvanskelighederne. Det er en Række dejlige Smaahjem, der her er opført og som helst skulde blive til Lykke og Gavn ikke alene for de 2 - Mand og Hustru -, som begynder dér, men ogsaa for de Børn, som vokser op i disse Hjem.