

Udgiver: C. Ferslew.
—
Redaktører:
C. Carstensen,
Oscar Kalke (ansvarlig),
Redaktionssekretær:
J. Loth-Jensen.

Nationaltidende.

Udkommer 18 Gange
ugentlig.
Abonnementpris pr. Kvartal
over hele Landet:
Morgenudgaven .. 3 Kr. 50 Øre
Aftenudgaven ... 2 — 75 —
Begge Udgaver .. 6 — 80 —

Den muhammedanske Børneverden.

Den bekendte Muhammedanermissionær Samuel Zwemer i Cairo har med sit Førstehaandskendskab skrevet en Bog, en vemodig Bog, om Den muhammedanske Børneverden. Den danskfødte Missionærhustru, Fru Mc. Neile, født Broe, har oversat den, og den er bekostet udgivet af den danske Østerlandsmissions Bogfond (i Kommission hos O. Lohse). En Del Billeder illustrerer den.

Der fortælles om de muhammedanske Børns, særlig Pigebørnenes Fødsel og Barndom, deres legemlige og moralske Opdragelse, deres Stilling i den muhammedanske Religion, om de saa almindelige Barneægteskaber og deres Elendighed, alt med Eksempler hentede rundt omkring fra Muhammedanerverdenen. Hvad man faar at vide, er mest sørgeligt og maa, hvad der nok ogsaa er Bogens Hensigt, fremme Ønsket om, at kristen Aand — hvilket det er bedre at skrive end just Kultur — maa trænge sejrrig frem paa Muhammeds Enemærker.

En meget lærerig Bog er det for dem, der har Interesse for Læsning af denne Art men ogsaa en bedrøvelig Bog, sørgelig for enhver, som under Børn lykkelige Kaar.

En Bog om Børn, — ikke en Bog for Børn.

Den muhammedanske Børneverden.

Den bekendte Muhammedanermissionær Samuel Zwemer i Cairo har med sit Førstehaandskendskab skrevet en Bog, en vemodig Bog, om Den muhammedanske Børneverden. Den danskfødte Missionærhustru Fru Mc. Neile, født Broe, har oversat den, og den er bekostet udgivet af den danske Østerlandsmissions Bogfond (i Kommission hos O. Lohse). En Del Billeder illustrerer den.

Der fortælles om de muhammedanske Børns, særlig Pigebørnenes Fødsel og Barndom, deres legemlige og moralske Opdragelse, deres Stilling i den muhammedanske Religion, om de saa almindelige Barneægteskaber og deres Elendighed, alt med Eksempler hentede rundt omkring fra Muhammedanerverdenen. Hvad man faar at vide, er mest sørgeligt og maa, hvad der nok ogsaa er Bogens Hensigt, fremme Ønsket om, at kristen Aand — hvilket det er bedre at skrive end just Kultur — maa trænge sejrrig frem paa Muhammeds Enemærker.

En meget lærerig Bog er det for dem, der har Interesse for Læsning af denne Art, men ogsaa en bedrøvelig Bog, sørgelig for enhver, som under Børn lykkelige Kaar.

En Bog om Børn — ikke en Bog for Børn.



En Brud fra Algier.