

Demokraten.

Organ for det socialdemokratiske Arbejderparti

Frihed!

Lighed!

Broderstabs!

Numer 210.

Abonnement: I Aars 30 Øre ugentlig.
Ommeget Solvortnet 2 Kr. 50 Øre Kvartalet.

Mandag den 4. August 1913.

Annancer: 15 Øre pr. Linje, 4 Øre 30 Øre.
Samlingskr. (1. Side) og Indtægt 25 Øre.

30. Hæftning.

Sabroes Begravelse.

Den største Sørgehøjtidelighed, der nogensinde har været set i Danmark. —
Ca. et halvt Hundrede Tusinde Mennesker følger vor afdøde Partifælle
til Graven.

Sørgehøjtideligheden paa Bispetorvet. — En gribende og storstilet Sørgefest. — Over 1000
Kranse. — 300—400 Faner og Bannere.

Sabroes Begravelse

Den største Sørgehøjtidelighed, der nogensinde har været set i Danmark.
Ca. et halvt Hundrede Tusinde Mennesker følger vor afdøde Partifælle
til Graven.

Sørgehøjtideligheden paa Bispetorvet. — En gribende og storstilet Sørgefest. — Over 1000
Kranse. — 300-400 Faner og Bannere.



Korfaamlngen paa Bispetorvet.

I Gaar sagde det danske Socialdemokrati vor afdøde Partifælle, Folketingsmand Peter Sabroe, det sidste Farvel. Og Sørgehøjtideligheden fik et saa smukt og pompøst Forløb, som det var Socialdemokratiet værdigt. Aldrig har der i Aarhus, ja i hele Danmark fundet en Begravelse Sted, der har samlet større Deltagelse. Og sjældnen er en Sørgehøjtidelighed foregaaet under kønnere og mere gribende Former end ved denne Lejlighed. Man fik i Gaar først det rette Indtryk af, hvor højt Sabroe var elsket af sine Partifæller i By og paa Land, og man saa for Alvor, hvor dyb og ægte Sorgen var

blandt Arbejderbefolkningen over, at en af dens bedste og mest energiske Talsmænd saa brat var revet bort fra den Gerning, der ejede hele hans Hjerte, og som han ofrede alle sine Evner. Man havde frygtet for, at Begravelsen skulde miste noget af sin højtidelige Karakter ved den mægtige Deltagelse, som man ventede. Men det blev ingenlunde Tilfældet. Hele det store Apparat, der var sat i Bevægelse, fungerede fortrinligt, og ingen Disharmoni brød den Sørgestemning, der raadede i Forsamlingen.

I Gaar sagde det danske Socialdemokrati vor afdøde Partifælle, Folketingsmand Peter Sabroe, det sidste Farvel. Og Sørgehøjtideligheden fik et saa smukt og pompøst Forløb, som det var Socialdemokratiet værdigt. Aldrig har der i Aarhus, ja i hele Danmark fundet en Begravelse Sted, der har samlet større Deltagelse. Og sjældnen er en Sørgehøjtidelighed foregaaet under kønnere og mere gribende Former end ved denne Lejlighed. Man fik i Gaar først det rette Indtryk af, hvor højt Sabroe var elsket af sine Partifæller i By og paa Land, og man saa for Alvor, hvor dyb og ægte Sorgen var blandt Arbejderbefolkningen over, at en af dens bedste og mest energiske Talsmænd saa brat var revet bort fra den Gerning, der ejede hele hans Hjerte, og som han ofrede alle sine Ævner. Man havde frygtet for, at Begravelsen skulde miste noget af sin højtidelige Karakter ved den mægtige Deltagelse, som man ventede. Men det blev ingenlunde Tilfældet. Hele det store Apparat, der var sat i Bevægelse, fungerede fortrinligt, og ingen Disharmoni brød den Sørgestemning, der raadede i Forsamlingen.



Peter Sabroe blev i Gaar baaren til Graven under Deltagelse fra hele Aarhus By og hele det store, danske Socialdemokrati. Og man sagde ham et saa smukt Farvel, at Sørgehøjtideligheden for stedse vil bevares som en sidste k n Erindring om Afskeden med den Partif lle, som det gjorde alle danske Socialdemokrater ondt at skilles fra — s rlig paa den bratte og uhyggelige Maade det skete.

F r S rgeh jtideligheden.

Allerede fra Morgenstunden bar Byen Præg af S rgeh jtideligheden.

Fra alle offentlige og en Mængde private Bygninger var Flagene hejst paa halv Stang. Ogsaa fra Skibene i Havnen vajede S rgeflagene, kun ikke fra Kongeskibet „Dannebrog“. Maa ske skyldtes det en Fejltagelse fra de ledende Officerers Side, men det saa i hvert Fald ikke godt ud.

Allerede L rdag Aften ankom en Mængde fremmede Partif ller til Byen, og S ndag Morgen bragte Dampskibe og J rnbaner Tusinder og atter Tusinder fremmede Partif ller til Byen. Selvf lgelig var Aarhusegnen talrigt repræsenteret, men  vrigt var der Repræsenteranter for Socialdemokratiet fra n sten alle Byer mellem Skagen og Gedser, mellem Esbjerg og K benhavn.

Peter Sabroe blev i Gaar baaren til Graven under Deltagelse fra hele Aarhus By og hele det store, danske Socialdemokrati. Og man sagde ham et saa smukt Farvel, at S rgeh jtideligheden for stedse vil bevares som en sidste k n Erindring om Afskeden med den Partif lle, som det gjorde alle danske Socialdemokrater ondt at skilles fra — s rlig paa den bratte og uhyggelige Maade det skete.

F r S rgeh jtideligheden.

Allerede fra Morgenstunden bar Byen præg af S rgeh jtideligheden.

Fra alle offentlige og en Mængde private Bygninger var Flagene hejst paa halv Stang. Ogsaa fra Skibene i Havnen vajede S rgeflagene, kun ikke fra Kongeskibet „Dannebrog“. Maa ske skyldtes det en Fejltagelse fra de ledende Officerers Side, men det saa i hvert Fald ikke godt ud.

Allerede L rdag Aften ankom en Mængde fremmede Partif ller til Byen, og S ndag Morgen bragte Dampskibe og J rnbaner Tusinder og atter Tusinder fremmede Partif ller til Byen. Selvf lgelig var Aarhusegnen talrigt repræsenteret, men i  vrigt var der Repræsenteranter for Socialdemokratiet fra n sten alle Byer mellem Skagen og Gedser, mellem Esbjerg og K benhavn.



Det siger sig selv, at ogsaa mange fremmede, der ikke hører til vort Parti, men paa forskellig Vis er kommen i Berøring med den afdøde og har faaet Sympati for hans Livsgerning, var mødt op. Sabroe tilhørte med Liv og Sjæl Socialdemokratiet, og hans Navn vil stedse, naar det nævnes i Fremtiden, være knyttet til dette Parti. Men lige saa vist som han havde hadefulde Fjender i andre Lejre, havde han varme og begejstrede Beundrere udenfor Socialdemokratiet, og talrige af disse var kommen tilstede for at sige vor døde Partifælle det sidste Farvel.

Vejret var fra Morgenstunden sommerligt og smukt. Men nogle lette hvide Smaaskyer dækkede undertiden Solen, og det var for saa vidt heldigt, som jo hele Ligfærden skulde foregaa fra en aaben Plads midt inde i Byen, hvor Solen netop i Middagstimerne vilde brænde allerstærkest, uden at nogen Skygge kunde faa Lov at bøde paa dens brændende Straaler. Som Vejret nu blev, var det omtrent halvtredje Time lange Ophold paa en aaben Torveplads udholdeligt, og Antallet af Ulykkestilfælde var da ogsaa, naar den store Tilslutning tages i Betragtning, ret forsvindende, og ingen af dem var af særlig alvorlig Karakter. Der forefaldt ialt en lille

Det siger sig selv, at ogsaa mange fremmede, der ikke hører til vort Parti, men paa forskellig Vis er kommen i Berøring med den afdøde og har faaet Sympati for hans Livsgerning, var mødt op. Sabroe tilhørte med Liv og Sjæl Socialdemokratiet, og hans Navn vil stedse, naar det nævnes i Fremtiden, være knyttet til dette Parti. Men lige saa vist som han havde hadefulde Fjender i andre Lejre, havde han varme og begejstrede Beundrere udenfor Socialdemokratiet, og talrige af disse var kommen tilstede for at sige vor døde Partifælle det sidste Farvel.

Vejret var fra Morgenstunden sommerligt og smukt. Men nogle lette hvide Smaaskyer dækkede undertiden Solen, og det var for saa vidt heldigt, som jo hele Ligfærden skulde foregaa paa en aaben Plads midt inde i Byen, hvor Solen netop i Middagstimerne vilde brænde allerstærkest, uden at nogen Skygge kunde faa Lov at bøde paa dens brændende Straaler. Som Vejret nu blev, var det omtrent halvtredje Time lange Ophold paa en aaben Torveplads udholdeligt, og Antallet af Ulykkestilfælde var da ogsaa, naar den store Tilslutning tages i Betragtning, ret forsvindende, og ingen af dem var af særlig alvorlig Karakter. Der forefaldt i alt en lille



Snes Besvimelser paa Bispetorvet, og Lægevagstationen — der var installeret i Raadhuset under elskværdig Ledelse af Lægerne Otto Larsen og Didrichsen — blev kun i en halv Snes Tilfælde nødt til at tage sig af Folk, der var bleven syge under Højtideligheden.

Naar det hele fik et saa heldigt Forløb, har ogsaa Politiet sin Del af Æren herfor. Under Politiasistent Hauerbachs kyndige Ledelse var alle Afspærringer foretaget paa en Maade, der bevirkede, at der ingen Steder blev livsfarlig Trængsel samtidig med, at Politiet optraadte saa hensynsfuldt, at der næppe fra en eneste Side var Anledning til Klage.

Snes Besvimelser paa Bispetorvet, og Lægevagtstationen — der var installeret i Raadhuset under elskværdig Ledelse af Lægerne Otto Larsen og Didrichsen — blev kun i en halv Snes Tilfælde nødt til at tage sig af Folk, der var bleven syge under Højtideligheden.

Naar det hele fik et saa heldigt Forløb, har ogsaa Politiet sin Del af Æren herfor. Under Politiasistent Hauerbachs kyndige Ledelse var alle Afspærringer foretaget paa en Maade, der bevirkede, at der ingen Steder blev livsfarlig Trængsel samtidig med, at Politiet optraadte saa hensynsfuldt, at der næppe fra en eneste Side var Anledning til Klage.