



Berlingske politiske og Avertissements- Tidende Lørdag Aften den 27. August 1910

Florence Nightingale.

In memoriam.

Florence Nightingales Navn hører til de Navne, som Kirken skal mindes. Hvad hun øvede af Stordaad, øvede hun i Kirkens Aand. Da hun 1854, 34 Aar gammel, drog over til Scutari for at øve Sygepleje, var der En eller Anden, som spurgte en irsk Præst, hvilken Sekt hun tilhørte. „En meget sjelden Sekt,“ lød Svaret, „den barmhjertige Samaritans!“

Florence Nightingale var opdraget i et kristent Hjem, og som ung Pige havde hun en vel besøgt Bibelklasse. Men allerede i Barndomstiden viste det sig, at hun først og fremmest havde Anlæg for at tage sig af Syge og Lidende. Som lille Pige plejede hun en Faarehyrdes Hund, hvis Ben var kommet til Skade, og som skulde have været dræbt, og Dyret kom sig. Som Voksen begyndte hun at pleje en Soldat, hvis Arm Lægerne vilde have amputeret, men som ved hendes Pleje reddede sin Arm.

Hun hørte dog ikke til dem, der øver Filantropi uden virkelig Uddannelse. Efter først at have gjort Bekendtskab med Elisabeth Fry, rejste hun 1849 til Kaiserswerth til Pastor Fliedner, som havde rejst Diakonissesagen, og hos ham gik hun i Lære. I flere Maaneder arbejdede hun som almindelig Prøvesøster. Derefter tilbragte hun nogen Tid hos de katolske Søstre, som Vincent de Paul havde kaldt i Arbejde. Og saa først tog hun selv fat.

Florence Nightingale.

In memoriam.

Florence Nightingales Navn hører til de Navne, som Kirken skal mindes. Hvad hun øvede af Stordaad, øvede hun i Kirkens Aand. Da hun 1854, 34 Aar gammel, drog over til Scutari for at øve Sygepleje, var der En eller Anden, som spurgte en irsk Præst, hvilken Sekt hun tilhørte. „En meget sjelden Sekt,“ lød Svaret, „den barmhjertige Samaritans!“

Florence Nightingale var opdraget i et kristent Hjem, og som ung Pige havde hun en vel besøgt Bibelklasse. Men allerede i Barndomstiden viste det sig, at hun først og fremmest havde Anlæg for at tage sig af Syge og Lidende. Som lille Pige plejede hun en Faarehyrdes Hund, hvis Ben var kommet til Skade, og som skulde have været dræbt, og Dyret kom sig. Som Voksen begyndte hun at pleje en Soldat, hvis Arm Lægerne vilde have amputeret, men som ved hendes Pleje reddede sin Arm.

Hun hørte dog ikke til dem, der øver Filantropi uden virkelig Uddannelse. Efter først at have gjort Bekendtskab med *Elisabeth Fry, rejste hun i 1849 til Kaiserswerth til Pastor Fliedner, som havde rejst Diakonissesagen, og hos ham gik hun i Lære. I flere Maaneder arbejdede hun som almindelig Prøvesøster. Derefter tilbragte hun nogen Tid hos de katolske Søstre, som *Vincent de Paul havde kaldt i Arbejde. Og saa først tog hun selv fat.

Hendes Livs store Prøveopgave blev lagt hen til hende kort efter, at Læretiden var omme. Det var, da Krimkrigen kaldte hende over til Scutari for at være barmhjertig Samaritan overfor de ulykkelige, saarede og syge Soldater. Men denne Prøveopgave, som hun løste paa uforglemmelig Maade, tog hendes bedste Livskraft. I de kommende Tider maatte hun nøjes med at ordne, planlægge, opmuntre og vejlede. Alligevel blev hun den førende Aand i Sygeplejens Udvikling, og baade ved den store engelske Sygeplejekongres i Liverpool ifjor og ved den internationale filantropiske Kongres' Forhandling om „Sygepleje paa Landet“ for fjorten Dage siden her i Kjøbenhavn blev Florence Nightingales Navn nævnet som et af de største Navne.

I Kirkens Historie vil hun staa som En af dem, der viste sin Storhed ved at tjene.

Hendes Livs store Prøveopgave blev lagt hen til hende kort efter, at Læretiden var omme. Det var, da Krimkrigen kaldte hende over til Scutari for at være barmhjertig Samaritan overfor de ulykkelige, saarede og syge Soldater. Men denne Prøveopgave, som hun løste paa uforglemmelig Maade, tog hendes bedste Livskraft. I de kommende Tider maatte hun nøjes med at ordne, planlægge, opmuntre og vejlede. Alligevel blev hun den førende Aand i Sygeplejens Udvikling, og baade ved den store engelske Sygeplejekongres i Liverpool ifjor og ved den internationale filantropiske Kongres' Forhandling om "Sygepleje paa Landet" for fjorten Dage siden her i Kjøbenhavn blev Florence Nightingales Navn nævnet som et af de største Navne.

I Kirkens Historie vil hun staa som En af dem, der viste sin Storhed ved at tjene.

Elizabeth Fry (1780-1845)

- var en engelsk fængselsreformatør, socialreformatør -
- og som kvæker, en kristen filantrop.

Hun er ofte omtalt som "Fængslernes Engel".

- Fry var en drivende kraft bag ny lovgivning -
- til en mere human behandling af fanger -
- og blev i den sag støttet af dronning Victoria.

Hun er afbildet på en 5 punds pengeseddel fra 2001-2016.

Vincent de Paul (1581-1660)

- var pionér inden for fransk sygepleje og omsatte i 1600-tallet -
- sine visioner om sygepleje til praktisk handling.

Ned til mindste detalje udarbejdede han et system -
- som skulle høste stor anerkendelse -

- gennem de Barmhjertige Søstres enestående indsats -
- i de næste århundreder.

Også Florence Nightingale lærte af de franske søstre -
- inden hun i 1854 tog til Scutari.