

Demokraten.

Organ for det socialdemokratiske Arbejdsparti.

Frejhed

Ligbed

Brøderkab!

Nr. 227.

Kontor: Julebod 2. Etage.
Borers Kasse 2 Nr. 10 Der Børsale.

Lørdag den 20. August 1910.

Konkurrence: 15 Øre og 1/2 Øre.
Bestillinger (1. Side) og Indtægter 15 Øre.

27. Hæft.

Demokraten Aarhus Lørdag den 20. August 1910

Heltinden fra Krim.

Florence Nightingale.

For et Aars Tid siden lød Budskabet over hele Verden: Florence Nightingale er død! Heltinden fra Krim er ikke mere.

Alverdens Blade skrev Nekrologer over den berømte Kvinde. Men Dagen efter maatte Aviserne oplyse, at Dødsbudskabet var falsk. Florence Nightingale levede i bedste Velgaaende i London, 89 Aar gl.

Men nu er det bleven Alvor. I Mandags bragte Telegrafens Meddelelse om Florence Nightingales Død.

Hvem var Florence Nightingale? Den nulevende Slægt har omtrent glemt hendes Navn, men for et halvt Hundrede Aar siden var hun den berømteste Kvinde i Europa.

Florence Nightingale var en engelsk Godsejerdatter. Forældrene laa stadig paa Rejser, og Datteren fødtes 1820 i Florenz og opkaldtes efter sin Fødeby. Hun fik en udmærket Opdragelse og læste — hvad der den Gang ikke var almindelig for Kvinder — Matematik

Heltinden fra Krim.

Florence Nightingale.

For et Aars Tid siden lød Budskabet over hele Verden: Florence Nightingale er død! Heltinden fra Krim er ikke mere.

Alverdens Blade skrev Nekrologer over den berømte Kvinde. Men Dagen efter maatte Aviserne oplyse, at Dødsbudskabet var falsk. Florence Nightingale levede i bedste Velgaaende i London, 89 Aar gl.

Men nu er det bleven Alvor. I Mandags bragte Telegrafens Meddelelse om Florence Nightingales Død.

Hvem var Florence Nightingale? Den nulevende Slægt har omtrent glemt hendes Navn, men for et halvt Hundrede Aar siden var hun den berømteste Kvinde i Europa.

Florence Nightingale var en engelsk Godsejerdatter. Forældrene laa stadig paa Rejser, og Datteren fødtes 1820 i Florenz og opkaldtes efter sin Fødeby. Hun fik en udmærket Opdragelse og læste — hvad der den Gang ikke var almindelig for Kvinder — Matematik

og klassiske Sprog. I Besiddelse af en klar Forstand og et varmt Hjerte for de syge og nødlidende fattede hun tidlig Interesse for Sygepleje, en Sag der i de Tider stod paa et højst primitivt Standpunkt.

Den unge Pige overvandt Forældrenes Uvilje mod, at en Dame af hendes Stand optog et saadant Arbejde og lod sig uddanne til Sygeplejerske ved Diakonisseanstalten i Kaisersweth og paa en Række af de berømteste europæiske Hospitaler.

Efter sin Hjemkomst til England overtog hun et privat Sygehjem for Lærerinder i London og virkede her i et Par Aar, da Krimkrigen udbrød.

De elendige sanitære Forhold paa Militærhospitalerne paa Krim vakte Forfærdelse over hele England. Et Par højtstaaende Damer fattede den Plan at sende frivillige Sygeplejersker til Krim, og Krigsministeriet anmodede Florence Nightingale om at lede Foretagendet.

Med et Følge af 38 Sygeplejersker drog hun af Sted til Skutari, hvor der herskede frygtelige Tilstande. Tyfus- og kolerasyge fyldte Sovesale i hundredevis, men det lykkedes den energiske Godsejerdatter trods de største Vanskeligheder at forvandle disse før saa elendige Militærhospitaler til Mønstersygehuse. Hendes administrative Ævne, klare Forstand og kærlighedsfulde Opofrelse satte hende i Stand til at løse denne Opgave, som saa mange andre havde opgivet som haabløs.

Og hendes Patienter tilbød hende. Hun færdedes mellem alle disse fremmede, lidende Mennesker som en Kærlighedens Engel og undte sig ingen Hvile, før Krigen var endt. Det var Tusinder, der kunde takke hende for, at de genvandt deres Sundhed og Helsen efter Krigens Rædsler, og det var hendes heltemodige Arbejde, der gav Stødet til Oprettelsen af Mønster-Sygeplejekorpset: „Det røde Kors“.

og klassiske Sprog. I Besiddelse af en klar Forstand og et varmt Hjerte for de syge og nødlidende fattede hun tidlig Interesse for Sygepleje, en Sag der i de Tider stod paa et højst primitivt Standpunkt.

Den unge Pige overvandt Forældrenes Uvilje mod, at en Dame af hendes Stand optog et saadant Arbejde og lod sig uddanne til Sygeplejerske ved Diakonisseanstalten i Kaisersweth* og paa en Række af de berømteste europæiske Hospitaler.

Efter sin Hjemkomst til England overtog hun et privat Sygehjem for Lærerinder i London og virkede her i et Par Aar, da Krimkrigen udbrød.

De elendige sanitære Forhold paa Militærhospitalerne paa Krim vakte Forfærdelse over hele England. Et Par højtstaaende Damer fattede den Plan at sende frivillige Sygeplejersker til Krim, og Krigsministeriet anmodede Florence Nightingale om at lede Foretagendet.

Med et Følge af 38 Sygeplejersker drog hun af Sted til Skutari * hvor der herskede frygtelige Tilstand. Tyfus- og kolerasyge fyldte Sovesale i hundredevis, men det lykkedes den energiske Godsejerdatter trods de største Vanskeligheder at forvandle disse før saa elendige Militærhospitaler til Mønstersygehuse. Hendes administrative Ævne, klare Forstand og kærlighedsfulde Opofrelse satte hende i Stand til at løse denne Opgave, som saa mange andre havde opgivet som haabløs.

Og hendes Patienter tilbød hende. Hun færdedes mellem alle disse fremmede, lidende Mennesker som en Kærlighedens Engel og undte sig ingen Hvile, før Krigen var endt. Det var Tusinder, der kunde takke hende for, at de genvandt deres Sundhed og Helsen efter Krigens Rædsler, og det var hendes heltemodige Arbejde, der gav Stødet til Oprettelsen af Mønster-Sygeplejekorpset: „Det røde Kors“.

Efter Krigen vendte hun hjem til England og modtoges med Begejstring.

Det engelske Folk hædrede hende med en Nationalsubskription, der indbragte 90,000 Kr., som anbragtes i et Fond, hvoraf Renterne anvendtes til Uddannelse af Sygeplejersker.

Og i disse Dage indeholder alle engelske Blade lange, hædrende Artikler om den Kvinde, der midt under Krigen øvede Fredens Gærning, og hvis Navn burde nævnes før Navnene paa „Sejrherrerne“ i de blodige Bataljer i Krims lumske Bjærgpasser.

Efter Krigen vendte hun hjem til England og modtoges med Begejstring.

Det engelske Folk hædrede hende med en Nationalsubskription, der indbragte 90,000 Kr., som anbragtes i et Fond, hvoraf Renterne anvendtes til Uddannelse af Sygeplejersker.

Og i disse Dage indeholder alle engelske Blade lange, hædrende Artikler om den Kvinde, der midt under Krigen øvede Fredens Gærning, og hvis Navn burde nævnes før Navnene paa „Sejrherrerne“ i de blodige Bataljer i Krims lumske Bjærgpasser.

*** Kaiserswerther Diakonie i Kaiserwerther -**

- som siden 1929 har været en del af Düsseldorf i Tyskland -
- blev grundlagt i 1836 af den protestantiske præst Theodor Fliedner.

Det er i dag en af de største diakonissestiftelser i Tyskland -

- med mere end 2,300 medarbejdere.

I Scutari * - en del af Istanbul på den anatolske side - lå nogle barakker -

- som de engelske tropper benyttede inden de fortsatte til Krimhalvøen.

Det blev indrettet til militærhospital -

- og det var dertil Florence Nightingale og 37 frivillige sygeplejersker kom i 1854.

Og det var dér, de havde deres virke til 1857.