

Florence Nightingale.

90 Aar.

I Maj 1820 opholdt et engelsk Ægtepar, den rige Godsejer Nightingale og hans Hustru, som var en Datter af den bekendte Forkæmper for Neger-slaveriets Ophævelse, Will-Smith, sig i Florens, og her fødtes den 12. Maj deres Datter, som de kaldte Florence, denne Datter, hvis Navn skulde blive kendt i de fjerneste Dele af Verden.

Den unge Pige fik allerede tidligt filantropiske Interesser, efter al Sandsynlighed gennem Paa-virkning af Moderen, der altid mindedes, hvem hun var en Datter af. Florence besøgte saaledes fra sine ganske unge Dage Skoler, Hospitaller, Fattighuse, Redningshjem, Fængsler og lignende Anstalter baade i England og i det øvrige Europa. Tyskerne noterer med Stolthed, at hun i 1849 opholdt sig nogen Tid paa Diakonisseanstalten i Kaiserswerth ved Rhinen, og at hun i et lille Skrift fortalte om denne Anstalts Indretning og om sit Ophold der.

Hun arvede efter sine Forældre en meget betydelig Formue og anvendte en stor Del af den i humane Øjemed; især havde hun overordentlig Interesse for Sygeplejesagen og Hospitalsvæsenet, men var ikke blind for de Mangler, der klæbede ved den.

Det, der skulde gøre Florence Nightingales Navn verdensberømt, var dog ikke hendes store filantropiske Virksomhed i Hjemlandet, men hendes opofrende Forhold og glimrende organiserende Evner under Krimkrigen 1853—1856.

Hospitalsvæsenet og navnlig Indretningen af Lazaretterne paa den Tid lod meget tilbage at ønske, og Masser af unge Mennesker omkom i Krigen ikke direkte som Følge af deres Saar, men grundet paa den mangelfulde Pleje, der blev ydet dem. Under Krimkrigen overtog Florence Nightingale da Ledelsen af Lazaretterne i Skutari og Balaklava, hvor et af de blodigste Slag i hele Krigen som bekendt stod. Hun fik hele Lazaretvæsenet reorganiseret og udrettede Vidundere under hele Krigen. Hendes Virksomhed var saa praktisk og hendes Hjælp, baade overfor Venner og Fjender, saa gennemført velordnet i alle Henseender, at det gav den svejtsede Dunant Ideen til Grundlæggelsen af Verdensforeningen „Det røde Kors“.

Florence Nightingale.

90 Aar.

I Maj 1820 opholdt et engelsk Ægtepar, den rige Godsejer Nightingale og hans Hustru, som var en Datter af den bekendte Forkæmper for Neger-slaveriets Ophævelse, Will-Smith, sig i Florens, og her fødtes den 12. Maj deres Datter, som de kaldte Florence, denne Datter, hvis Navn skulde blive kendt i de fjerneste Dele af Verden.

Den unge Pige fik allerede tidligt filantropiske Interesser, efter al Sandsynlighed gennem Paa-virkning af Moderen, der altid mindedes, hvem hun var en Datter af. Florence besøgte saaledes fra sine ganske unge Dage Skoler, Hospitaller, Fattighuse, Redningshjem, Fængsler og lignende Anstalter baade i England og i det øvrige Europa. Tyskerne noterer med Stolthed, at hun i 1849 opholdt sig nogen Tid paa Diakonisseanstalten i Kaiserswerth ved Rhinen, og at hun i et lille Skrift fortalte om denne Anstalts Indretning og om sit Ophold der.

Hun arvede efter sine Forældre en meget betydelig Formue og anvendte en stor Del af den i humane Øjemed; især havde hun overordentlig Interesse for Sygeplejesagen og Hospitalsvæsenet, men var ikke blind for de Mangler, der klæbede ved den.

Det, der skulde gøre Florence Nightingales Navn verdensberømt, var dog ikke hendes store filantropiske Virksomhed i Hjemlandet, men hendes opofrende Forhold og glimrende organiserende Ævner under Krimkrigen 1853-1856.

Hospitalsvæsenet og navnlig Indretningen af Lazaretterne paa den Tid lod meget tilbage at ønske, og Masser af unge Mennesker omkom i Krigen ikke direkte som Følge af deres Saar, men grundet paa den mangelfulde Pleje, der blev ydet dem. Under Krimkrigen overtog Florence Nightingale da Ledelsen af Lazaretterne i Skutari og Balaklava, hvor et af de blodigste Slag i hele Krigen som bekendt stod. Hun fik hele Lazaretvæsenet reorganiseret og udrettede Vidundere under hele Krigen. Hendes Virksomhed var saa praktisk og hendes Hjælp, baade overfor Venner og Fjender, saa gennemført velordnet i alle Henseender, at det gav den svejtsede Dunant Ideen til Grundlæggelsen af Verdensforeningen „Det røde Kors“.