

# Fyens Stiftstidende,

Kongelig ene

privilegeret

Adresse-, politiske og

Forfendes med Brevposten



Advertisements - Avis

overalt i de danske Stater.

Trykkes og udgives i Odense af M. C. Hempel. — Redigeres af Jul. Chr. Gerson.

86 Aargang.

Fredagen den 27 Marts 1857.

Mr. 82.

## Fyens Stiftstidende (1852-1993)

Fredagen den 27. Marts 1857.

**En Danskers Deeltagelse i Expeditionen om Franklin. (S. A.)** Man har hidtil ikke vidst af, at nogen Dansk havde deeltaget i de Expeditioner, der ere blevne udsendte fra England og Nordamerika for at vinde Sporet af den ulykkelige Sir John Franklin og hans Ledsagere. Dette har imidlertid dog været Tilfældet, idet en i den grønlandske Handels Tjeneste ansat Mand, Carl Petersen, der har Bopæl i Upernavik i Nordgrønland, fulgte med som Tolk i den Expedition, der foretoges 1850 til 1851 af Capitain Penny med Skibene „Lady Franklin“ og „Sophia“; senere deeltog han i den nordamerikanske Expedition i 1853—55 under Dr. Kane med Skibet „Avance.“ Hans Beretning om disse to Tog er i disse Dage bleven udgivet efter hans egne Optegnelser af Lieutenant Lauritz Deichmann paa Boghandler Philipsens Forlag i Kbh. Den er affattet i en ret livlig Tone og er i flere Henseender interessant. I den sidste Expedition deeltog ogsaa en anden dansk Mand ved Navn Olsen, der var Tømmermand ombord. Han døde kort før Reisens Ende, da han forløftede sig paa en Slæde, der var kommen for dybt i Sneen. Astronomen ombord paa „Avance“, Dr. Sonntag, var forøvrigt ogsaa en Landsmand, han var fra Altona.

En Danskers Deeltagelse i Expeditionen om Franklin (P. A.) Man har hidtil ikke vidst af, at nogen Dansk havde deeltaget i de Expeditioner, der ere blevne udsendte fra England og Nordamerika for at finde Sporet af den ulykkelige Sir John Franklin og hans Ledsagere. Dette har imidlertid dog været Tilfældet, idet en i den grønlandske Handels Tjeneste ansat Mand, Carl Petersen, der har Bopæl i Upernavik i Nordgrønland, fulgte med som Tolk i den Expedition, der foretoges 1850 til 1851 af Capitain Penny med Skibene „Lady Franklin“ og „Sophia“; senere deeltog han i den nordamerikanske Expedition i 1853-55 under Dr. Kane med Skibet „Avance“. Hans Beretning om disse to Tog er i disse Dage bleven udgivet efter hans egne Optegnelser af Lieutenant Lauritz Deichmann paa Boghandler Philipsens Forlag i Kbh. Den er affattet i en ret livlig Tone og er i flere Henseender interessant. I den sidste Expedition deeltog ogsaa en anden dansk Mand ved Navn Olsen, der var Tømmermand ombord. Han døde kort før Reisens Ende, da han forløftede sig paa en Slæde, der var kommen for dybt i Sneen. Astronomen ombord paa „Avance“, Dr. Sonntag var forøvrigt ogsaa en Landsmand, han var fra Altona.